

Met handige wandelkaartjes

5 wandelingen van 1,8 tot 8 km

1 fietstocht van 18 km



Meer dan acht jaar geleden is het al dat de heemkundige kring Langs d'Heuleboorden met groot succes het prachtige boek 'Heule 1111-2011' heeft gepubliceerd. Op 15 augustus 2019 zal het 50 jaar geleden zijn dat schrijver Stijn Streuvels overleden is. Naast De Vlaschaard en andere klassiekers schreef hij in 1942 ook 'Heule', waarin hij op een magistrale manier zijn jeugdjaren in Heule beschrijft.

Zijn beschrijving van het Heule van toen dient als leidraad voor dit nieuwe boek. Het is uiteraard geen herhaling van het boek 'Heule 1111-2011', het is in de eerste plaats een 'doe-boek'. Het nodigt iedereen uit om de wandelschoenen aan te trekken of de fiets van stal te halen.

Wat blijft er nog over van het door Streuvels geschetste dorpsbeeld? Vijf wandelingen en één fietsroute door het dorp zullen duidelijk maken dat een aantal zaken de eeuwen getrotseerd hebben: de Heulebeek, de kerk, pastorie, het kasteel en het park, de Heerlijkheid, het Rattenkasteel, de Warandekapel, het station, het kloostercomplex en nog zo veel meer.

Het is enigszins toeval dat de voorbereiding van dit boek ook grotendeels samengevallen is met het helemaal opnieuw herinrichten van Heuleplaats. Het was dan ook een goede gelegenheid om — voor de komende generaties — nog eens vast te leggen hoe Heuleplaats, en bij

uitbreiding de omliggende straten, eruitzagen net vóór de werken.

De beschrijving van de wandelingen bevat talloze interessante wetenswaardigheden, maar oude en nieuwe foto's halen in dit boek de bovenhand.

Kijken naar Heule, het dorp van Streuvels is een boek dat elke Heulenaar in zijn boekenkast móét hebben. Ongetwijfeld wordt het ook een ideaal geschenkboek, bijvoorbeeld voor kinderen of familieleden die Heule door allerlei omstandigheden verlaten hebben.

Veel lees-, wandel- en fietsgenot!

Namens de heemkundige kring Langs d'Heuleboorden.

De auteurs-samenstellers:

Johan Roelstraete, Noël Maes,
Jan Moreels en Luc Soens



Johan Roelstraete



H.K. Langs d'Heuleboorden nodigt uit in De Vonke te Heule op zondag 19 mei 2019.

Vanaf 14 uur afhalen van uw besteld en betaald boek met geanimeerde wandeling en fietstocht.

14.30 uur

15 uur

17 uur

Geanimeerde wandeling.

Fietstocht.

Voorstelling boek met muziek,
drankje en een hapje.

Voorintekening

Voorintekeningprijs: € 20 (vóór 1 maart 2019)

U stort

€ 20 per exemplaar en haalt het boek/de boeken af
€ 20 per exemplaar + € 4 portkosten = € 24 per boek

Te storten op rekening BE89 7512 0520 8085 – BIC AXABBE 22
van Langs d'Heuleboorden 8501 Heule, met vermelding van '...
ex. voorintekening boek Heule'.

Afhaling kan op de voorstelling van het boek op zondag 19 mei
2019 of bij de bestuursleden van de heemkundige kring Langs
d'Heuleboorden:

- Johan Roelstraete, Kransvijver 41, 8501 Heule
- Jan Moreels, Vlaschaard 14, 8501 Heule
- Noël Maes, Slagling 2, 8501 Heule
- Luc Soens, Kouter 19, 8501 Heule
- Koen Cottenie, Pastoor Benautsstraat 1, 8501 Bissegem
- Robert Couckuyt, Mellestraat 265, 8501 Heule
- Bart Huysentruyt, Zeger van Heulestraat 24, 8501 Heule

Info en contact: janmoreels@telenet.be – 0473 58 54 74

De voorintekening is geldig na ontvangst van het verschuldigde
bedrag op het rekeningnummer.

De voorintekeningperiode wordt afgesloten op 1 maart 2019.
Daarna kost het boek 25 euro.

Vanaf 21 mei 2019 verkrijgbaar in:

- OC De Vonke, Lagaeplein 24, 8501 Heule
- Drukkerij Soens, Kortrijksestraat 49, 8501 Heule

KIJKEN NAAR HEULE,
DORP VAN STIJN STREUVELS

184 bladzijden, kleurdruk

Formaat: 153 x 240 mm

Gedrukt en gebonden bij Inni Heule (2019).

Heuleplaats door de jaren heen



UNIEK NIEUW BOEK OVER HEULE

KIJKEN NAAR HEULE
HET DORP VAN STREUVELS

VIJF WANDELINGEN
EN EEN FIETSTOCHT



**H.K. Langs d'Heuleboorden nodigt uit in
De Vonke te Heule op zondag 19 mei 2019.**

Vanaf 14 uur afhalen van uw besteld en betaald
boek met geanimeerde wandeling en fietstocht.