

## NIEUW BOEK

### KRUISRELIEKEN IN DORDRECHT, MIDDELBURG EN HET BRUGSE (1420-2020)



Op diverse plaatsen worden fragmentjes heilig hout bewaard die Claes Scouteten meebracht uit het Midden Oosten. Ze waren volgens hem afkomstig van het kruis waaraan Jezus stierf. Hij schonk in 1429 een stuk aan zijn geboortestad Dordrecht. Wouter Utenhove, de tweede man van Scoutetens weduwe, schonk andere stukjes aan de O.-L.-Vrouwekerk (1473) en de kerk van Sint-Kruis (circa 1476) en aan enkele Bourgondische groten: Pieter Bladelin voor zijn kerk in Middelburg (1458), de familie Adornes voor hun Jeruzalemkapel (circa 1482) en in 1482 wellicht ook aan Thomas Perrot voor de Gistelse abdij Sint-Godelieve.

De publicatie bundelt wat voordien werd gepubliceerd in één verhaal en vult aan met nieuw onderzoek. De vertelling start circa 1420 in de Bourgondische tijd en eindigt met de vernieuwde verering in Dordrecht sinds 2013. Hoe ging men vroeger na of de relieken ‘echt’ waren? Welke betekenis kregen de kruisreliken t.o.v. andere relieken in de O.-L.-Vrouwekerk? Waar werden ze verstopt en keerden wel de authentieke stukken terug? Waarom slaagde Middelburg er noch in de 17de, noch in de 19de eeuw in om hun vermiste relik terug te krijgen uit Brussel? Vanwaar het gaatje in de Sint-Kruise relik? Wat valt te zien in het stripverhaal op de tien schilderijen in de Kruiskapel van de O.-L.-Vrouwekerk, voor het eerst alle tien samen in kleur gepubliceerd? Welke rol speelde Gezelle in het onderzoek? Hoe komt het dat het Heilig Hout in Dordrecht na 500 jaar vermissing opnieuw een ommekeer heeft? De publicatie eindigt met de vraag wat nu de waarheid van die kruisreliken is.

Wie graag gidst en vertelt, interesse heeft in wat te zien valt op een schilderij of in lokale religieuze geschiedenis zal zijn gading vinden. Omwille van het zowel Vlaamse als Hollandse publiek krijgt het verhaal een ruimere historische situering, o.a. door de vele illustraties en verklarende voetnoten. Het boek is zo opgesteld dat elk verhaal over een bepaalde relik ook op zich kan worden gelezen.

Gezien het specifieke onderwerp is de oplage beperkt. Vooraf tijdig bestellen kan via het nummer **BE56 0013 3727 0288 van vzw BRUGS OMMELAND** met vermelding 'Kruisreliëken', via mail ( [eric.colenbier@gmail.com](mailto:eric.colenbier@gmail.com) ) of telefonisch (050/36 45 29, Eric Colenbier). De symbolische verschijningsdatum is het feest van Heilig-Kruisverheffing (14 september 2020).

De auteur is Eric Colenbier, coördinator van WERKGROEP HEEMKUNDE SINT-KRUIS en leraar. De boeken kunnen coronaveilig worden afgehaald op **zaterdag 19 september 2020 tussen 10.00 en 18.00 uur in De Zorge**, het lokaal van de heemkundige kring: Moerkerkse Steenweg 194 in Sint-Kruis-Brugge of op een donderdagnamiddag nadien tussen 14.00 en 16.00 uur. Via mail of telefoon kan ook een andere regeling worden afgesproken. Vanaf dan ook o.a. verkrijgbaar in de shop van Adornes Domein (Jeruzalemkapel) en Brugse Boekhandel, Dijver in Brugge.